

DROOM IN UITVOERING

IN DE NIEUWE VVP-RUBRIEK 'INZICHT' VERTELLEN BEDRIJFSTAKGENOTEN OVER HUN PASSIE OF EEN BIJZONDERE ERVARING. ALS EERSTE WOUTER VAN LEUSEN, VANUIT HAARLEM ACTIEF MET VAN LEUSEN FINANCIËEL BEWUST ZIJN, DIE EEN ITEM VAN ZIJN 'BUCKET LIST' VERWEZENLIJKTE TOEN HIJ EIND VORIG JAAR EEN TREKKING MAAKTE IN NEPAL. "JE LEERT RELATIVEREN."

door: Wouter van Leusen

Sommige mensen verklaarden me voor gek. Wie gaat er nu in de drukste maanden van het jaar een paar weken klimmen in Nepal? Wie laat zijn zwangere vrouw achter en wil zonder gids of drager in zijn eentje rondtrekken? Ik dus! Zelfs gestimuleerd door mijn vrouw, heel bijzonder. Ze wist hoe belangrijk het

voor me was om deze droom waar te maken en het was 'nu of jarenlang niet'.

Als financieel adviseur en life planner besteed ik bij mijn klanten ruim aandacht aan 'dromen' en 'genieten'. De ervaring is dat er veel meer gerealiseerd kan worden dan je denkt. Mijn avontuur



naar Nepal is een mooi voorbeeld daarvan en was in geld niet eens heel kostbaar. Je betaalt de vliegreis en ter plekke overnacht je voor 1 euro. Het duurste was het om als ondernemer een paar weken niet te werken. Het draait vaak niet om het geld, maar meer om de beslissing te nemen. Ik voel nog dagelijks hoeveel energie ik krijg van 'walk the talk'. Toen iedereen wist hoe serieus ik met deze reis omging vonden ze me minder gestoord. Ik kende het gebied en wist wat me te wachten stond. Bovendien ben ik geen roekeloos mens, zeker in de bergen.

FOTO-EXPOSITIE

Het was een geweldige ervaring. Juist als je alleen reist heb je veel contact met 'locals' en met andere trekkers. Je leert relativeren als je ziet hoe blij en gastvrij de bevolking is, terwijl de armoede schrikbarend groot is.

Alleen zijn met de immense natuur is overweldigend. Het is geen cliché, je voelt je echt heel nietig als je op een smal pad loopt, op een steile berghelling met bergtoppen van acht kilometer vlakbij.

Als er dan een grote gier vlak over je hoofd scheert, ben je dankbaar dat hij alleen aas eet. Behalve de natuur en de elementen kom je ook jezelf regelmatig tegen. Dan is het kicken als je jezelf zo kunt oppeppen dat je je vermoeidheid overwint. Want soms is het knap afzien en opgeven is geen optie, zeker boven de 5000 meter.

Al die ervaringen neem ik mee, met mijn foto's. Fotograferen is een grote hobby. Daarmee komt een volgende droom naar boven, een foto-expositie. Dit lijkt haalbaar. Even teruggaan naar Nepal voor dat ene plaatje is iets voor de langere termijn. Voor een impressie nodig ik je uit te kijken op mijn website financieelbewustzijn.com. «



“ALLEEN ZIJN MET DE IMMENSE NATUUR IS OVERWELDIGEND”

